



distel

**Tweemaandelijks blad van
Scouts Egmont-Orion Wemmel
52^{ste} jaargang
SEPTEMBER – OKTOBER 2017**



LEIDING



| | |
|-----------------------|---------------|
| Alex Renière | 0471/44.22.64 |
| Arwen Greeve | 0479/08.16.24 |
| Carl Balcaen | 0492/77.81.09 |
| Charlotte Potemans | 0497/28.74.71 |
| Emma Verhas | 0477/03.62.21 |
| Helena Leemans | 0477/07.79.91 |
| Inez Lemm | 0472/33.55.20 |
| Lien Leemans | 0486/39.59.42 |
| Liesbeth Coeckelbergh | 0472/27.00.81 |
| Mathias Pas | 0475/40.60.33 |
| Michiel Valcke | 0496/06.54.75 |
| Nicolas Toussaint | 0472/93.87.54 |
| Niels Joppe | 0470/09.38.54 |
| Rayan Ben | 0488/64.41.70 |
| Rémi Dupont | 0487/64.02.74 |
| Tanguy Vanden Berghen | 0477/05.98.68 |
| Zoë Engels | 0478/04.23.46 |

INFO

Jongens en meisjes van 6 tot 8 kunnen lid worden van onze jongste tak: de kapoenen. Als je bij de kabouters (meisjes) en welpen (jongens) wil komen, moet je tussen 8 en 10 jaar oud zijn. Van 10 tot 12 jaar ben je welkom bij de Pioniers. Als je tussen de 12 en 14 jaar oud bent ben je welkom bij onze jongverkenner en jonggidsen. Verder zijn er ook nog de verkenner en gidsen (14-16) en eventueel de Jin's (17-18).

Hoewel al onze takken gemengd werken, bestaat de Scouts van Wemmel strikt gezien nog steeds uit twee groepen: Egmont is de naam van onze Wemmelse jongensgroep, Orion die van de meisjes.

Iedere zondag (behalve de eerste zondag van de maand) vergaderen we meestal van 14u tot 17u.

Er zijn regelmatig vergaderingen van september tot en met mei, buiten deze periode is het wat kalmer op zondagnamiddag.

Ieder jaar gaan we de laatste week van juli (van 20 tot 30) op kamp, vaak naar de Ardennen. Onze lokalen zijn gelegen naast de Mater Dei school, Zalighedenlaan 26 te Wemmel.

Scouts Wemmel ligt in het district Wolvendael, en de gouw Webra, heeft nummer B1708G.

Onze groepskleuren zijn zwart en geel. Het verplicht uniform bestaat uit een beige scouts-hemd, een scoutsdas en een korte groene broek/rok. Voor kapoenen is enkel de das verplicht.

Het lidgeld voor één lid voor één jaar bedraagt 40 euro, voor andere kinderen 35 euro. Hierin is inbegrepen: verzekering + het abonnement voor de Distel.

Ons rekeningnummer is **436-2133341-79**.

GROEPSLEIDING



Arwen Greeve
Liesbeth Coeckelbergh
Tanguy Vanden Berghen



www.scoutswemmel.be



Egmont-Orion Wemmel

Vragen of opmerkingen:



info@scoutswemmel.be

Verantwoordelijke uitgever Distel

Tanguy Vanden Berghen
Neerhoflaan 97
1780 Wemmel
0477/05.98.68

VOORWOORD

Beste leden, ouders en sympathisanten,

De zomer vloog alweer voorbij en we kunnen enkel maar tevreden terugkijken naar ons geslaagd scoutskamp. En nu staan we weer met goede moed klaar om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen en met evenveel enthousiasme alle kinderen een scoutsjaar om U tegen te zeggen te bezorgen.

We vliegen er direct in met een talrijke nieuwe lichten, want we zijn wel 8 gemotiveerde leiders en leidsters rijker geworden. Met veel plezier verwelkomen Alex Renière, Helena Leemans, Inez Lemm, Mathias Pas, Michiel Valcke, Niels Joppe, Rayan Ben en Rémi Dupont! We zijn blij met deze aanwinsten en kunnen alvast niet wachten om samen met hen aan het scoutsjaar te beginnen.

Helaas moeten we in dit nieuwe scoutsjaar met spijt in het hart ook afscheid nemen van 8 geliefde leiding. Zo nemen we afscheid van giverleidsters Ira Stevaert en Onah Thomas, giverleider Anton Potemans, pioniersleider Stan De Keersmaeker, kawellenleidster Evelien Smets, kapoenenleider en groepsleider Pieter Verspecht, kapoenenleidster en groepsleidster Kato Verhas en groepsleider Brian Verspecht. We willen hen zeker en vast enorm bedanken voor hun inzet, enthousiasme en aangenaam gezelschap! Ze zijn misschien geen leiding meer, maar staan wel altijd klaar om in te springen. Uit de leiding maar niet uit het hart!

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook een nieuwe leidingsverdeling, maar deze blijft nog even geheim tot aan de overgang, maar ze zal zeker niet teleurstellen!

Om alles vlot te laten verlopen, zouden wij graag nog even een aantal afspraken willen herhalen:

- Als scout/gids kom je elke vergadering in uniform.
Voor kapoenen is dit enkel de das, voor andere leden is dat das en scoutshemd.
- Als scout/gids draag ik elke vergadering een korte broek/rok van maart tot december.
- Als scout/gids span ik me in om er elke vergadering bij te zijn en als dit toch niet zou kunnen laat ik dit op voorhand aan mijn leiding weten.
- Als scout/gids kom ik op tijd naar vergaderingen.
- Om mee te kunnen op weekend en kamp moet je voldoende komen, enkel de 25 leden van elke tak die het meest gekomen zijn gedurende het jaar kunnen mee. Dit wordt van in het begin van het jaar bijgehouden.

Scouting is een engagement, zowel voor de leden en de leiding als voor de ouders. Wij hopen dan ook dat we de inzet die wij tonen als leiding dubbel en dik terugkrijgen van de ouders en de leden!

Tot slot hopen wij bij het begin van dit nieuwe scoutsjaar dat iedereen gemotiveerd is om er weer is een jaartje helemaal in te vliegen! Wij staan alvast te popelen om er in te vliegen en er weer een fantastisch jaar van te maken vol vriendschap, plezier en avontuur!

Een stevige linker,
Tanguy Vanden Berghen vanwege de hele leidingsploeg

VASTE ACTIVITEITEN

De start van het nieuwe jaar gaat natuurlijk gepaard met een aantal vaste activiteiten en data die je vast mag prikken in je agenda!

17 SEPTEMBER: KENNISMAKING, AUTOLOZE ZONDAG + START INSCHRIJVINGEN

24 SEPTEMBER: OVERGANG

Op de overgang zullen de leden te weten komen wie hun nieuwe leiding is en zullen zij die veranderen naar een oudere tak, overgaan. Het is de officiële start van het nieuwe scoutsjaar waar het nieuwe jaarthema ook bekend wordt gemaakt. De overgang vindt plaats aan het **domein 3 fonteinen** in Vilvoorde (Beneluxlaan, 1800 Vilvoorde). Om **9 uur** (stipt!) wordt er geopend en om **17 uur**, wederom ter plaatse, zal er gesloten worden. Vergeet voor deze dag zeker geen lunchpakket, reserve kledij (onderbroek, kousen, T-shirt, broek, pull, schoenen), plastic zak (voor al je vuile kledij) en handdoek mee te geven! Oh, en bijna vergeten, je goed humeur!

ZATERDAG 30 SEPTEMBER: 60 JAAR SCOUTS WEMMEL

De scouts van Wemmel bestaat dit jaar 60 jaar en dat moet gevierd worden. Kom meedoen met ons scoutspel en los de moord op Egmont-Orion op of doe het rustig aan en breng een bezoekje aan de scoutslokalen, waar je kan genieten van een fototentoonstelling, een sjoerconstructie kan maken of gewoon kan genieten van een lekker drankje. Niet alleen je dag zal goed gevuld zijn, maar ook je maag met onze potluck! Eindigen doen we met goede muziek en een groot scoutsig kampvuur. Pret gegarandeerd!

Meer informatie over dit event kunnen jullie vinden via volgende kanalen en in de bijlage:



<http://www.scoutswemmel.be/event/60-jaar-scouts-wemmel/>



<http://www.facebook.com/events/1965714320329110/>

13 T/M 15 OKTOBER: LEDENWEEKEND

We spreken op vrijdagavond 13 oktober **om 18u30** af aan parking bij politiebureau van Wemmel en om 19u vertrekt de bus dan om ons naar een onvergetelijk weekend te brengen in Dilsen-Stokkem.

Belangrijk: Zorg ervoor dat uw kind al iets gegeten heeft, want wij voorzien op vrijdag geen avondeten meer. Op zondagnamiddag 15 oktober zijn we weer terug op dezelfde parking om 16u.

Vergeet zeker geen hoeslaken en slaapzak (bedden zijn voorzien), verkleedkleden, toiletgerief, zaklamp, genoeg propere en warme kleren.

Inschrijven voor het weekend kan via de site (www.scoutswemmel.be) en kost €35 per kind.

VRIJDAG 20 OKTOBER: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Vandaag fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -T-shirts en -sjaaltjes door het land. Overal in Vlaanderen wordt er vanalles georganiseerd voor de leden en leiding van jeugdbewegingen. Wees een fiere scouts of gids en ga in je uniform naar school!

INFO VERZEKERINGEN EN INSCHRIJVINGEN

Het lidgeld bij Scouts Wemmel bedraagt, voor één scoutsjaar:

- 40 euro voor het eerste kind
- 35 euro voor andere kinderen

Hierin is inbegrepen:

- Verzekering
- Uitbreiding op de verzekering t.o.v. vorig jaar: invaliditeitsverzekering
- Abonnement op de Distel, één per familie

Dit kan door dit bedrag gepast mee te brengen naar de scouts tijdens een van de eerste vergaderingen.

Hieronder vind je meer informatie over de verzekering die wij afsluiten bij het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen voor elk ingeschreven lid. Wie meer uitgebreide info wenst, kan deze raadplegen op <http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/secretariaat/verzekering2.asp>

WIE IS VERZEKERD, WANNEER BEN JE VERZEKERD?

- Elke persoon die het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalde vóór 31 december van het werkjaar en op de ledenlijst van zijn/haar groep staat, is verzekerd. De minimumleeftijd: 6 jaar (kapoenen) worden vóór 1 januari van het lopende werkjaar of in het 1e leerjaar zitten.
- Foeriers en medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld betaalden.

WANNEER BEN JE VERZEKERD?

- Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid of in opdracht van de leiding.
- Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst.
- Zowel bij een verblijf in België als in het buitenland.

WAT IS VERZEKERD?

A. Lichamelijke letsels:

Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens en op weg naar een Scouts en Gidsen Vlaanderen -activiteit in binnen- of buitenland. Dit omvat de medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en blijvende invaliditeit.

B. Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand:

(stééds aangifte bij Ethias)

- van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden
- van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leiding tegenover derden
- van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leden tegenover derden
- van leden tegenover leden

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en naar het lokaal, bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen, karren.

C. Schade aan lokalen en groepsmateriaal:

- LOKALEN (zowel in eigendom als in huur) EN GROEPSMATERIAAL (ook bij transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico's:
- BRAND (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen, elektriciteitschade, arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade,...)
- STORM- EN HAGELSCHADE (eveneens voor de opgestelde tenten)
- WATERSCHADE
- GLASVERZEKERING
- SCHADE T.G.V. DIEFSTAL NA INBRAAK (vanaf 100.000 BEF of € 2478,93)
- RECHTSBIJSTAND (tot maximaal 500.000 BEF of € 12394,68 per schadegeval)
- Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
- Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging (advocaat), enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.





Kapoenen

Zondag 17 september

Het nieuwe scoutsjaar gaat vandaag van start! Aangezien er weer nieuwe kapoentjes bijgekomen zijn, gaan we elkaar wat beter leren kennen en gaan we deze vergadering kennismakingsspelletjes spelen! Van **14u-17 u** aan de lokalen!

Zondag 24 september

Vandaag is het overgang en gaan alle kindjes die in het jaar 2009 geboren zijn, over naar de kawellen. Jullie krijgen vandaag ook te weten wie jullie nieuwe leiding zal worden! Spannend!! Ook zal de super leuke modderglijbaan weer van de partij zijn. Voor meer uitleg over de overgang zie voorwoord.

Vergeet zeker niet:

- Reserve kledij
- Lunchpakket
- Handdoek



Zaterdag 30 september

Scouts Wemmel is 60 jaar geworden en dat gaan we vandaag vieren! Er wordt een POTLUCK georganiseerd en een Moordspel. Je kan je hiervoor nog steeds inschrijven. Het wordt een echt feest, allemaal komen is dus de boodschap!

Zondag 1 oktober

Vandaag is het de eerste zondag van de maand, dus er is geen vergadering 😞. Ouuuuuh! Maar volgende week zijn we er weer met een super toffe vergadering.

Zondag 8 oktober

Jullie nieuwe leiding is bekend, maar de leiding kent jullie nog niet super goed. Daarom spelen we vandaag kennismakingsspelletjes, zodat de leiding jullie leert kennen en zodat jullie elkaar nog wat beter leren kennen. Van **14u-17u** aan de lokalen!



Vrijdag-zaterdag-zondag 13-14-15 oktober

Dit weekend vertrekken wij op weekend! We duiken terug in de tijd naar het tijdperk waarin de oude Grieken leefden. Er zal nog een mail verstuurd worden met extra informatie zoals uur van vertrek etc. Kom zeker verkleed, want de leiding zal dit sowieso ook doen!

Vrijdag 20 oktober

Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging! Dit betekent dat jullie voor 1 keertje in jullie scoutsuniform naar school mogen gaan! JOEHOE!!

Zondag 22 oktober

Krik, Krak, Krok, Krik, Krak, Krok. Dit is het geluid van de Croque krokodil. Hij maakt de beste croque monsieurs die er bestaan. Maar, er is een probleem, hij heeft geen ingrediënten meer om zijn overheerlijke croque monsieurs te maken! Daarom vraagt hij de kapoentjes om hulp. Jullie moeten opdrachten vervullen om zo alle ingrediënten te verzamelen. Zo kan de croque krokodil misschien super lekkere croque monsieurs voor de kapoentjes maken. Willen jullie Croque de Krokodil helpen? Kom dan van **11u-14u** naar de lokalen!



Zondag 29 oktober

BOEHOE!! Binnen 2 dagen is het Halloween, maar wij verkleden ons vandaag al in enge monsters, heksen enz. We zullen vandaag alle mensen de stuipen op het lijf jagen. Van **14u- 17u** aan de lokalen!

Groetjes van jullie nieuwe super toffe leiding! Xxx



Kawellen

Zondag 17 september

Hey liefstee kawellen! Hopelijk hebben jullie een leuke vakantie gehad en zijn jullie klaar om samen met ons in de allereerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar te vliegen.

Onze eerste vergadering is naar goede gewoonte weer autoloze zondag. Joepij-eeeeepistoleeesanteee!!

We spreken af om 14u aan de lokalen om elkaar wat beter leren kennen, want we gaan deze vergadering kennismakingsspelletjes spelen.

Het wordt alles sinds een zeer leuke vergadering!!!

Zondag 24 september

De grote dag is aangebroken. Die dag waarbij heel je groep verandert... Die dag waar je echt plezierig vuil wordt... Die dag waar je je nieuwe leiding leert kennen!!! Ja jullie hebben het goed geraden deze zondag is het OVERGANG!! Kabooooom

Alle takken zullen aanwezig zijn voor deze bijzondere dag; We spreken allemaal samen af om 9u aan de parking van het restaurant van De drie fonteinen in Vilvoorde. Om 17u sluiten we dan weer allemaal samen.

Vergeet zeker geen reservekledij (en schoenen) en een handdoek. Een lunchpakket en lekkere koekjes mogen ook niet vergeten worden....

Be there or be ne sukkeleir



Zaterdag 30 september

Scouts Wemmel is 60 jaar geworden en dat gaan we vandaag vieren! Er wordt een POTLUCK georganiseerd en een Moordspel. Je kan je hiervoor nog steeds inschrijven. Het wordt een echt feest, allemaal komen is dus de boodschap!

Zondag 1 oktober

1^{ste} zondag van de maand betekent 😞 Geen scouts vandaag, gelukkig zien we elkaar volgende week terug!

Zondag 8 oktober

Hallokidoki beste kawellen,

Wij gaan deze zondag samenkomen om allemaal spelletjes te spelen onder elkaar om elkaar en jullie leiding wat beter te leren kennen. Plezier gegarandeerd!!! Jullie worden allemaal verwacht aan de lokalen om 14u. 3 uur lang zullen we ons volledig kunnen uitleven zodat jullie om 17u moegestreden aan de lokalen door jullie ouders kunnen opgehaald worden

Vrijdag-zaterdag-zondag 13-15 oktober

Leve de Goden! Zij hebben ons namelijk gezegend met een fantastisch weekend: HET SCOUTSWEEKEND Het thema van dit jaar zijn de oude grieken. Joepieeee

Bekijk het voorwoord zeker eens voor meer info. Vergeet alleszins je verkleedkleden en je goed humeur niet mee te nemen zodat we er samen een goddelijk weekend van kunnen maken.

Kusjes xx jullie leiding



Vrijdag 20 oktober

Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging! Dit betekent dat jullie voor 1 keertje in jullie scoutsuniform naar school mogen gaan! JOEHOE!! **22 oktober:** Een tegen allen! Hopelijk zijn jullie goed gekomen van het scouts weekend want vandaag is het leiding tegen leden. We gaan een spel spelen waarbij de kinderen het gaan opnemen tegen de leiding. Kunnen jullie dat aan? De leiding staat alvast paraat!!! Van 14u tot 17u aan de lokalen. Veel succes!!

Zondag 29 oktober

Booooh booooh het is weer tijd voor HALLOWEEN! Hehe zijn jullie klaar om Wemmel weer eens eng te maken??

Als jullie durven worden jullie verwacht aan de lokalen tussen 14u en 17u. Vergeet je zeker niet te verkleeden in je meest griezelige outfit.

Groetjes van jullie nieuwe super toffe leiding! Xxx



Pioniers

Zondag 17 september

Vandaag is het de eerste vergaderingggggg! Afspraak om 14 uur aan de lokalen, de vergadering is gedaan om 17 uur! Samen met veel nieuwe vriendjes zullen jullie toffe spelletjes spelen om elkaar wat beter te leren kennen!

Zondag 24 september

Vandaag is het OVERGANG!!!! Die dag zullen jullie te weten komen wie jullie nieuwe leiding is en zullen zij die veranderen naar een oudere tak, overgaan. De overgang vindt plaats aan het domein drie fontein en in Vilvoorde (Beneluxlaan, 1800 Vilvoorde). Om 9 uur (stipt!) wordt er geopend en om 17 uur, wederom ter plaatse, zal er gesloten worden. Vergeet voor deze dag zeker geen lunchpakket, reserve kledij (onderbroek, kousen, t-shirt, broek, pull, schoenen) en handdoek mee te nemen!

Zaterdag 30 september



Scouts Egmont-Orion viert vandaag zijn 60ste verjaardag!!! Iedereen is welkom vanaf 14 uur en kan lekkere hapjes en drankjes meenemen om met iedereen te delen! Er zullen nog andere leuke activiteiten op het programma staan zoals optredens, kampvuur...

Zondag 1 oktober

Jammer genoeg is er vandaag geen scouts 🙄😭😭😭😭😭

Zondag 8 oktober

Laat je competitieve kant naar boven komen deze vergadering, want we gaan laddercompetitie spelen! Wij verwachten dan iedereen paraat van 14 uur tot 17 uur!!



Vrijdag-zaterdag-zondag 13-15 oktober

Het ledenweekend is weer aangebroken! we gaan terug in de tijd naar de Oude Grieken dus kom maar zeker verkleed!! Iedereen paraat om 18u30 aan het politiebureau voor een supercoole weekend!!!



Zondag 22 oktober

Haal je smokkelskills maar boven want vandaag gaan als de echt maffia-bazen drugs smokkelen!!!! Aan de lokalen om 14 uur, om 17 uur zijn we klaar!!!

Zondag 29 oktober

BOHOOO Halloween is er weer en wij als pioniers gaan samen Wemmel eng maken!! Dus kom allemaal maar griezelig verkleed zodat de mensen bang zullen hebben!!! Vanaf 14 uur tot 17 uur gaan we lekker griezen!



Groetjes van jullie supercoole nieuwe leidingggg!!!



Jonggivers

Zondag 17 september

Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en gaat weer van start met de autoloze zondag! Samen gaan we het Brusselse verkennen dus kom zeker allemaal met jullie fiets (of iets anders op rolletjes) naar de lokalen van 13u tot 17u.

Zondag 24 september

TADADADAAA het is weer zover, de misschien wel spannendste en coolste vergadering van het jaar is aangebroken. We spreken af om 9u aan het domein De Drie Fonteinen in Vilvoorde om te ontdekken wie jullie aller coolste nieuwe leiding wordt 😊 Vergeet zeker geen lunchpakket, reserve kleren en schoenen, handdoek... Om 17u mogen jullie daar terug worden afgehaald.

Zaterdag 30 September

Vandaag is het feest want onze scouts bestaat 60 jaar! Maak je klaar voor de waarschijnlijk meest spectaculaire vergadering van het jaar en kom zeker met ons mee-feesten. Meer info vind je in het voorwoord en vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven op onze site, tot dan!



Zondag 8 oktober

Deze zondag doen we aan een originele team-building en spelen we Highland Games van 14u tot 17u aan de lokalen. Maak jullie klaar voor de strijd en zet alvast jullie beste beentje voor!

Vrijdag-zaterdag-zondag 13-15 oktober

Het is tijd voor jullie tofste weekend van het jaar want ledenweekend is in aantocht!!!! Hou jullie vast want wij gaan terug naar het tijdperk van de oude Grieken. Wij spreken af om 18:30 op de parking van het politiekantoor.

Zondag 22 oktober

Vandaag worden jullie omgetoverd tot echte detectives want van 14u tot 17u worden de lokalen omgetoverd tot een echte crime scene! Jullie moeten samen op zoek naar sporen als een echt csi-team om dit op te lossen...



Zondag 29 oktober

Trek jullie aller-engste kostuum maar aan want Halloween is aangebroken! We hebben iets griezeligs leuk voor jullie in petto dus kom mee met ons griezelen aan onze lokalen van 20u tot 22u.



Givers

Nieuw scoutsjaar en dus nieuwe vergaderingen. Hopelijk zijn jullie goed uitgerust van deze vakantie en zijn jullie klaar voor de volgende weken. Helaas moeten we afscheid nemen van enkele leden die nu medeleiding zijn geworden. Maar we zullen er ook nieuwe bij krijgen.

Zondag 17 september

Zoals elk jaar starten we het nieuwe jaar met de enige echte autoloze zondag. We trekken allemaal met onze fiets naar Brussel om ons daar eens goed te amuseren. Afspraak om 13 u aan de lokalen met je fiets of ander motorloos voertuig. Neem ook wat geld mee in het geval dat je iets wil kopen. We zullen terug zijn om 17 u.

Zondag 24 september

Awyiiiiiss het is die tijd van het jaar! Vandaag nemen we afscheid van onze oudste leden en groeten we de nieuwe. Ja je hebt het goed geraden het is overgaaaaang! We spreken af om 9 u aan de parking/speeltuin van het park van de drie fonteinen in Vilvoorde (zie voorwoord) Neem zeker en vast reservekledij, reserveschoenen, handoek mee en ook een lunchpakket en veel koekjes! We eindigen om 17 u! Be there or be a super domboooo.

Zaterdag 30 september

Lang zullen we leven! Ja ja vandaag wordt onze scouts 60 jaar! Al 60 jaar make wij jullie en ons super happy! WOOOHOOOO! Dit wordt gevierd met een groot feest! Vergeet jullie zeker en vast niet op onze site in te schrijven. Daar, op onze facebook-pagina en in het voorwoord vinden jullie meer info!

Zondag 8 oktober

Ra ra wat gaan we doen vandaag? Oke ik zeg het wel gewoon. Today we gonna play a metrospeeel! Afspraak om 14 u aan de metrohalte van koning boudewijn. Neem wat geld mee en als je een mivb abonnement hebt mag je die zeker en vast ook meenemen. Zullen jullie ons verslagen? Let's see muahaha

Vrijdag-zaterdag-zondag 13 oktober – 15 oktober

LEDENWEEEEKEEEEEEND! Beste weekend van heel het jaar hihihih!
Kom als mooiste griekse godin of griekse filosoof! Afspraak om 18:30
aan de parking van het politiekantoor.



Zondag 22 oktober

Mama mia wat een pizza lekker pikant en lekker krokant! Alleen bij pizza giveeeers!
Goed geraden vandaag gaan we pizza's maken. Jullie mogen vanalles meepakke om
op jullie pizza te gooien wij zorgen wel voor het deeg en de saus! Afspraak om 14 u!

Zaterdag 28 oktober

This is halloweeeee! Awyiiiiiis de engste dag van heel het jaar! Om het te ervaren
gaan we samen een horrorfilm kijken! Wij zullen er enkele meenemen, maar als jullie
er zelf eentje thuis hebben liggen mag dat ook! Afspraak om 20 u aan de lokalen en
om 22 u mogen jullie terug naar jullie enge huis!

30
september

Scouts Wemmel
600
Egmont-Orion

vanaf 14.00

Bezoek lokalen
Tentoonstelling
Open Bar
Sjorconstructies

14.00 - 17.00

Echte scoutsactiviteit!
Iedereen is welkom!
Inschrijven op:
www.scoutswemmel.be

vanaf 17.00

Etenstijd "Potluck"
Breng je eigen
gerecht mee en deel
Inschrijven op:
www.scoutswemmel.be

vanaf 21.00

Prijsuitreiking
Optredens
Kampvuur

Scoutslokalen

(Tuin Mater Dei School)

Zalighedenlaan 26, Wemmel



60 jaar Scouts WEMMEL

Zaterdag 30 september 2017

Scoutslokalen . (Tuin Mater Dei School) . Zalighedenlaan 26 . Wemmel

De tijden zijn veranderd, de mensen ook. Het is zeker dat er nu op een andere manier aan scouting wordt gedaan dan toen. Het seinen met vlaggen, licht of fluittonen is met de komst van de gsm totaal overbodig geworden. Wat echter gebleven is, daar zijn we zeker van, is de inzet, de kameraadschap, het patrouilleleven van toen, noem het gerust teambuilding.

Graag confronteren wij u met het verleden en het heden van de Wemmelse Scouts

Ons feestprogramma ziet er als volgt uit

Van 14u00 tot 17u00

Een echte scouts-activiteit voor jong en oud, lid of geen lid, ouders & sympathisanten. Kom ons helpen de 60 jaar oude moord op Egmont-Orion voor eens en voor altijd op te lossen!

Om een inschatting te hebben van het aantal deelnemers, zouden we willen vragen om jullie in te schrijven voor het spel op onze website: www.scoutswemmel.be/60jaarscoutswemmel/

Van 14u00, doorlopend:

- Bezoek aan de lokalen
- Foto- en disteltentoonstelling
- Open bar
- Mogelijkheid om een sjoerconstructie te maken

Vanaf 17u00

ETENSTIJD! In tegenstelling tot onze jaarlijkse spaghetti avond & lentefeest, zijn jullie diegene die eten zullen voorzien. We houden namelijk een enorme **POTLUCK** - *“Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer of groep deelnemers eten meebrengt (vaak zelf bereid) en dat deelt met alle andere aanwezige gasten. Het idee is dat men met minimale kosten toch een zeer gevarieerde maaltijd heeft, waarbij het "luck"-element speelt. De bedoeling is dat men net iets meer meebrengt dan het aantal deelnemers waarmee men zelf komt”*. Wees creatief, zodat iedereen kan genieten van iets lekkers en nieuws! De bedoeling is dat de maaltijd op voorhand al klaargemaakt is. Ter plaatse zal er enkel de mogelijkheid zijn om een stukje vlees/vis te laten bakken op de BBQ door leiding en helpende handen. Wederom willen we vragen om jullie in te schrijven via de website, zodat de nodige opslagplaats (frigo's, tafels, ...) voorzien kunnen worden.

OPMERKING DESSERT wordt voorzien door de crème-boer, die voor democratische prijzen ijsjes zal verkopen. Jullie hoeven hier dus NIET voor de zorgen. Daarnaast zal er drinken en servies ter plaatse aanwezig zijn, dit hoeven jullie niet zelf mee te nemen.

Vanaf 21h00

Eens onze buikjes goed gevuld zijn, kunnen we verteren op de aangename muziek van enkele lokale bands. Voorafgaand aan de muziek zal de winnaar van de scoutsactiviteit bekend gemaakt worden. Eindigen doen we met zen allen rond een groot kampvuur, zoals het een echte scouts ...

Wij hopen dat jullie allen talrijk aanwezig zullen zijn op dit groot feest!

Met als leuze '**Allemaal Abnormaal**' mag het duidelijk zijn dat het nieuwe jaarthema fier inzet op iedereen; wie je ook bent of wat je ook wordt.

Elke scout of gids heeft een eigen verhaal; een eigen achtergrond, handleiding of superkracht. We zijn blond, bruin, rood of zwart en groot of klein; hetero, holebi of zoekend onderweg daartussen. Soms lijken we alleen maar te verschillen; dan ontstaat er 'wij' en 'zij', krijgen we etiketten opgeplakt en stoppen mekaar in hokjes.

'Allemaal Abnormaal' omarmt precies die verschillen; scouts en gidsen houden van 'anders' en van 'divers'. Iedereen mag in scouting zichzelf zijn, blijven en worden: een leider met heimwee of die klunst met vuur maken, een verkenners die ballet danst en niet graag vuil wordt, voetballende jonggidsen; iedereen blijft diep vanbinnen een kapoen.

De stille genieters, de luide hardroepers, de zotte dozen, de angsthazen, de clowns, de stoere soldaten onder ons ... niemand wordt aan de kant gezet. Dat pesten er dit jaar nog minder dan ooit bij hoort in scouting, spreekt voor zich. Samen zorgen we dat ieder een unieke plaats vindt in het veilig, warm nest van een scouts- of gidsengroep; waar we nergens en nooit bang hoeven te zijn voor elkaar.



alle

WIJ ZIJN SCOUTS EN GIDSEN, ELK MET EEN EIGEN VERHAAL.

We hebben allemaal een eigen achtergrond, handleiding of superkracht. We zijn blond, bruin, groot of klein, kapoen of giver, hetero, holebi of iets daartussen. Wat maakt jou tot wie je bent?

SOMS LIJKEN WE ALLEEN MAAR TE VERSCHILLEN.

Dan is er wij, en er is zij. We stoppen mensen in een hokje en plakken een etiket. De schrikkenist. De homo. De ADHD'er. De meisjes. Want "meisjes zijn anders", maar jongens ook. Toch?

DIT JAAR DRAAIT OM WIE JE BENT.

Niet om wat je bent. Want jij bent meer dan één etiket of hokje. Je bent struis én lenig, stoer in een prinsessenjurk of een jongverkennerleider maar toch een kluns in vuur maken. Het gaat over wie je écht bent, van kop tot teen en zonder hokje.

ab

IEDEREEN HOORT ERBIJ.

Daar gaan we voor dit jaar. Niemand moet zichzelf aan de kant zetten om erbij te horen. We zorgen er samen voor dat iedereen zijn plaats vindt in de groep. Niet iedereen moet luid roepen, snel lopen of graag vuil worden. Wij willen een warm en veilig nest zijn, waar niemand bang is om zichzelf te zijn en vriendschap centraal staat.

WE ZIJN TEGEN PESTEN.

En daar zetten we dit jaar extra op in. Hoe kan je al je leden en medeleiding aanvaarden en waarden om wie ze zijn? Die uitdaging gaan we aan. Verdraagzaamheid is bij scouting heel belangrijk. We gaan in tegen vooroordelen, omdat ze kunnen kwetsen. We hebben respect voor iedereen.

WIJ ZIJN ALLEMAAL ABNORMAAL.

Dit jaar roepen we: "Weg met de norm!" Kabouters doen een legervergadering, jongverkenners houden een wellnessavond. Die gidsen sjarren die vlaggenmast en rugby speel je vanuit rolstoelen. We durven anders denken, vanzelfsprekendheden gooien we overboord.

aal

WIJ ZIJN ALLEMAAL SCOUTS EN GIDSEN.

We hebben meer gemeenschappelijk dan we denken. Kijk eens verder dan je hokje. Hoe verder je kijkt, hoe meer we delen en hoe meer 'wij' er ontstaat.

Wij die van buiten spelen houden.

Wij die graag op kamp gaan.

Wij die van scouting houden.

Wij die allemaal scout en gids zijn.

ALLEMAAL ABNORMAAL. ELK MET ONS EIGEN VERHAAL.

TIKST: Tim Smit | FOTO: Peter van der Meer | ILLUSTRATIES: Ingrid van der Meer

